



Voortaan is ook de VSPO jouw vaste bondgenoot in het Personeelsblad. Hier verneem je alles over de activiteiten die op til staan en blikken we terug op wat voorbij is. Word snel lid voor 2009 en kies uit het diverse aanbod. Uiteraard is ook de website www.vspo.be een aanrader en voor alle up-to-date info kun je altijd terecht bij Katrien Deschacht, secretaris VSPO.

vr 27/03 Quiz '09

VSPO gaat weer de quiztoer op. Muziek is de rode draad. Een avondje gezond hersengekronkel in het melodieuze decor van Duin en Zee. De deuren zwieren open om 19.00 uur. De quiz start om 19.30 uur.

Wees gerust, quizmasters Yves en Jeroen laten werkelijk álle genres aan bod komen. Met gepast beeld- en klankmateriaal, een deskundige jury, toffe collega's en vrienden wordt dit een supergezellige avond.

Bereid je alvast voor, vorm een ploegje van vier en verzin een leuke naam. Minstens één van de vier ploegleden moet Stadsperoneelslid zijn. Inschrijven kost 4 euro per ploeg. Weet dat de eersten de besten zijn, want zij krijgen meteen een tactisch uitstekende plaats toegewezen.

De nummers 1, 2 en 3, de dertiende en de laatste in de rij winnen een prijs.

Getrainde barmannen en -vrouwen verwennen je met spijs en drank.

Slaag je er niet in om een ploegje samen te stellen, speel dan toch je naam door aan Katrien. Zij kijkt uit voor aanvulling.

Inschrijven kan tot en met 23 maart en goed om weten is dat 35 ploegen het absolute maximum is.



Alvast enkele opwarmers. Ken je minstens één antwoord? Dan is de VSPO-quiz 2009 alvast iets voor jou!

- 1 Welke Joe bezong de 'Champs Elysées'?
- 2 Welke kleur had de onderzeeboot van de Beatles in hun wereldvermaarde song?
- 3 Hoeveel ventielen heeft een trompet?
- 4 Welke hit van Michael Jackson begint met: 'It's close to midnight'...?
- 5 Welke dans werd in de jaren 50 populair door Chubby Checker?
- 6 In welke tekenfilmserie traden Fred en Barney op?



za 25/04 Daguitstap naar Bergen... de gelukbrengende stad

VSPO maakt een leuke toer door het land van Bergen! *Mons pour les Wallons*, gelegen pal in het hart van de mijnstreek.

Misschien sta je er niet onmiddellijk bij stil, maar Bergen heeft heel wat gemeen met onze Stad-aan-Zee. Pik in op ons aanbod en je leert het allemaal kennen.

Een greep uit het dagprogramma. Om 7.45 uur stipt vertrekken we en neemt de bus ons mee richting Bergen.

Michel, Valère, Mireille en Co brengen ons een scheut geschiedenis, een mespunt 15de-eeuwse architectuur

en een vleugje cultuur. Ruim voldoende voor een gezellige dagtrip.

Bij aankomst omstreeks 9.30 uur sterken we de inwendige mens met een stevig bakje koffie.

Dán zijn we helemaal klaar voor onze ontdekkingstocht met een heel toffe stadsgids in het historische hart van Henegouws hoofdplaats.

We brengen onder meer een bezoek aan het stadhuis en de tuin van burgemeester Di Rupo (Elio voor de vrienden), het barokke Belfort, de collegiale kerk en haar schatkamer, je verneemt er alles over de merkwaardige Doudoufeesten, we maken een wandeling door de specifieke kronkelende en steile straatjes met enkele mooie patriciërswoningen en we bezoeken de resten van het kasteel van de Graven van Henegouwen.

Afspraak voor de lunch in La Petite Provence, een gezellig restaurantje met zicht op één van de mooiste markten van heel België. We kunnen er genieten van het *menu de saison*.

Eens de buikjes dik en rond brengt de bus ons naar Le Grand Hornu, een gerestaureerde oude mijncité. Het verleden kreeg een nieuwe invulling als museum, historische site en natuurgebied.

Hier huist eveneens het Museum voor Hedendaagse Kunsten van de Franstalige Gemeenschap (de MAC's).



Ten slotte proeven we in Le Bistro van Le Grand Hornu nog een ambachtelijk gebrouwen biertje.

Omstreeks 20.00 uur zijn we – boordevol ervaringen – weer thuis.

Schrijf dus nu in bij Katrien. Je betaalt voor het dagprogramma all-in 40 euro; niet-leden betalen 45 euro en kinderen tot en met 12 jaar betalen 20 euro. **DOEN!**

CONTACT

Marc Van de Poel, *voorzitter*
dienst Sport, T 059/50.05.29
Mieke D'Hondt, *ondervoorzitter*
dienst Financiën, toestelnr. 2502
Fernand Mus, *penningmeester*
ferre.mus@skynet.be,
T 0473/86.21.07
Katrien Deschacht, *secretaris*
dienst Personeel, toestelnr. 2329, vriendenkring@oostende.be



Deelnemers aan de Banjulreis 2008

zo 12/04 Paaseierenraap

Verwen je kleintjes met eieren van de paashaas. Op zondag 12 april is de kindervriend al heel vroeg van de partij op de ligweide van het Stedelijk Zwembad. Zijn lekkers gooit hij er gul te grabbel, en klokvast om 09.00 uur kunnen gretige kinderhandjes aan het rapen slaan.

Maar VSPO heeft voor zijn leden nog meer in petto. Na het raapfeest is het in de centrale inkomhal verzamelen geblazen. Patrick neemt je op sleeptouw naar de Brandweerkazerne waar een lekker ontbijt met verse boterkoeken, koffie, thee en warme chocolademelk je wacht.

Omstreeks 10.30 uur staan de brandweermannen klaar om de kinderen een demonstratie te geven. Welke brandjes ze precies zullen blussen, dat blijft nog even een verrassing.

Wie er na het vurige vertoon maar niet genoeg van krijgt en er nog wat energie aan overhoudt, kan nog een frisse duik nemen in het zwembad. De zwembeurt is gratis voor kinderen jonger dan twaalf en geldt alleen in de voormiddag.

Deze happening – in samenwerking met de Gezinsbond – is gratis voor alle leden van VSPO met chocolademinnende lieverds tot 12 jaar. Uiterlijk op donderdag 2 april inschrijven bij Katrien is de boodschap. **Doen!**

Een terugblik op de Banjulreis met enkele leuke anekdotes

- In Banjul durven opdringerige verkopers of bumsters nogal eens 'lastig' zijn! Dé toverzin om op slag met rust gelaten te worden: "We are friends of Mr. Peter"
- Freddy werd aangeklampt om een djembé factory te bezoeken. Bleek dat dé factory een lemen hutje van 3 op 4 meter was met een golfplaten dak. Maar wel boordevol voortreffelijke djembés!
- Flater van de Deputy-Mayor: Onze kleine mascotte – een lieflijk VSPO-beertje – verdween in de koelzak, de aangeboden pralines in de stoffen zak. Dat zullen een 'cool bear' en 'hot chocolate' geworden zijn tegen de avond zeker?
- De wijze grijze haren van Jenny waren een raadsel voor de Gambi-aanse kinderen. Zodra ze de kans schoon zagen, voelden ze er aan om er zich van te overtuigen dat ze echt waren.
- Milieubewust als altijd stak Mireille op Saint Jameseiland de schil van haar banaan in haar draagtas, waarop een overijverige gids als de bliksem in haar tas dook en met een brede glimlach de schil in de struiken mikte.
- François, vrijgevig met snoep voor de kinderen, had één dreumes op schoot. De stormloop van de kids op de snoep was zo groot dat er de kleine in de schijnbaar beste uitgangspositie niets meer restte. Hij uitte dan ook luidkeels zijn ongenoegen. De kalmeringssessie liep niet van een leien dakje...
- Tijdens ons bezoek aan de mangroves passeerde een speedboot die enorme golven teweegbracht. Onze van nature al heel zwarte gids 'The Birdman' keek heel erg zwart naar de onverlaat. Kortom... een gitzwart schouwspel... schrikwekkend!
- Bij het prachtige afscheidsfeest had de (man verkleed als) gorilla het op Betty gemunt. Hij plofte zich tot tweemaal toe neer op haar schoot terwijl uit zijn kostuum hele stofwolken opvlogen.
 - Onze 'Birdman' leerde ons inheemse vogels herkennen. Een fluitje van een cent. Op basis van de kreet van de vogels waren het 'Go Away' of 'Yesterday' vogels. Hij liet ons steeds door zijn telescopische verrekijker meegenieten van deze prachtige vliegeniers terwijl hij de wetenschappelijke uitleg gaf.
 - Bij de Heilige Krokodillen kon men een krokodil aaien. Jenny waagde het erop, maar plots draaide het beest langzaam zijn kop. De foto is mislukt, Jenny sprong zó rap weg dat ze niet alleen aan de krokodil, maar ook aan het beeld ontsnapte.



@ Weet je dat we eind november misschien nogmaals een trip naar Banjul organiseren? Geïnteresseerd? Prik alvast eind november vast in je agenda. Op 27 november kunnen we misschien zelfs een heus offerfeest meemaken. Een unieke belevenis!

@ Wist je dat het kerstbloemschikken een ongeloflijk succes was? In een mum van tijd hadden we een prachtig tafelstukje in elkaar geknutseld. Patricia en Hélène weten ons altijd weer te verbazen. Ook de mensen van de Groendienst waren enorm hulpvaardig. De serres, en ja, het was er warm genoeg in één van onze koudste decembermaanden, vormden een uitstekend decor voor deze creatieve groene activiteit. MERCI en hopelijk voor herhaling vatbaar!

@ Wist je dat de opkomst voor het ijschaatsen misschien iets minder was dan we hadden gehoopt, maar dat het schaatsen toch zo ongeloflijk tof was? Bedankt, Inge, voor je idee en inzet. De afwezigen hadden ongelijk.

@ Wist je dat VSPO aan de voorbereiding begonnen is van een nieuwe 'grote rommelmarkt'? Hou er rekening mee als een opruimwoede je bij de eerste lentedagen te pakken krijgt!

@ Wist je dat de nieuwjaarsfuif een echte top-per was? De mensen gaan blijkbaar iets later uit dan vroeger, hallo... we zijn wel 2009, maar je krijgt ze ook met geen stokken naar huis! Gedanst en gefeest tot in de vroege uurtjes met héél veel dank aan Vicky Pettens, die dit voor VSPO mogelijk gemaakt heeft. Bedankt Vicky!

@ Wist je dat het nu de hoogste tijd is om je lidmaatschap te vernieuwen? Inschrijven kan via onderstaand strookje

JA! Ik word meteen lid van VSPO en kan het hele jaar door deelnemen aan de activiteiten.

**Voornaam en naam:
Dienst:**

Ik betaal contant*
Ik betaal door overschrijving
op 979-6397150-05*

5 euro • individuele lidkaart*
10 euro • gezinskaart*

*schrappen wat niet van toepassing is.

vr 08/05

Ken je de trappist?

Wil je ze proeven, leer je ze graag kennen? Dán is vrijdag 8 mei een in je agenda vast te prikken datum. VSPO dompelt je onder in de geneugten van het zilte trappistennat. Hoewel... een trappist is eigenlijk een doodgewone monnik van de orde der cisterciënzers. Een echte biersoort is het dus niet.

En toch, kenners beweren dat er wereldwijd nog maar zeven echte trappisten bestaan. En wij schotelen ze je graag voor, letterlijk met mondjesmaat, want anders verwar je binnen de kortste keren de ene abdij met de andere. Verwacht je een Leffe, dan ben je aan 't verkeerde adres. Precies, dat is een abdijsbier, maar geen trappist. Maar een Chimay, een Orval, een Rochefort,.... ze zullen er zijn, onvervalst puur en ambachtelijk gebrouwen.

Place to be voor deze tongstrelende activiteit is de Schaperye, het dienstencentrum op de Konterdam, waar de smakelijke presentatie start om 19.30 uur. Voor 7 euro kom je erin, niet-leden betalen 12 euro. De proeverijen en een deskundig woordje uitleg horen erbij, en natuurlijk een pak gezelligheid. Na de uiteenzetting kan er nog verder een biertje genuttigd worden tegen kostprijs. VSPO hoopt dat je erbij zult zijn. Reserveer alvast nu je biertjes bij Katrien.

En verder...

20 juni • VSPO-rommelmarkt

28 juni • bezoek aan de zomertentoonstelling in de Venetiaanse Gaanderijen

30 september • cursus patchwork

Voordelen

• Op zaterdag 23 mei vindt de eerste **Schorrrommelmarkt** plaats.

VSPO-leden betalen 5 euro voor 15 m² i.p.v. 6 euro.

• Op vrijdag 5 juni om 19.30 uur is er de **Schorreloop**.

Zet het ook eens op een lopen.

VSPO-leden betalen 4 euro i.p.v. 5 euro.

Meer info bij:

Luc Pierloot 0497/59 55 83

Peter Laforce 0493/49 54 18

Sportpark 4 - Oostende



• Patricia Opsomer van de Bibliotheek Kris Lambert stelt het nieuwe KVGO-toneelstuk voor:

STEEL MAGNOLIAS van Robert Harling

In een schoonheidssalon in een klein provinciestadje komen zes vrouwen regelmatig samen. Ze hebben uiteenlopende karakters en leeftijden, maar toch noemen ze zich vriendinnen. Meer nog, ze gaan voor elkaar door het vuur. Stap mee in hun avonturen en beleef hun wereld!

Vrijdag 24 april om 20.30 uur • Zaterdag 25 april om 20.30 uur • Zondag 26 april om 17.00 uur

Vrijdag 1 mei om 20.30 uur • Zaterdag 2 mei om 20.30 uur

Reserveren via :

kvgotoneel@pandora.be

T 059/70 70 85 (overdag) of T 059/80 40 88 (na 18.00 uur)

VSPO-leden betalen 6 euro i.p.v. 7 euro.

28 & 29/11

Sprankelende bubbels alom

In samenwerking met Rantour Voordeelreizen plant VSPO een ambiancevol weekend naar Reims en de Champagnestreek. Wie er vier jaar geleden al bij was, weet dat deze uitstap een must is. De champagneboeren vullen gul de glazen want ze zijn maar wat trots op hún heerlijke lekkernij. Bovendien kan je ook rechtstreeks champagne aankopen tegen gunsttarief, meteen een extra troef om dit schitterende aanbod zeker mee te pikken!

In de vroege ochtend gaat het met de Rantourbus (die ons in Oostende oppikt) richting Reims. De chauffeur draait vrolijk aan zijn wieleke en van gids Luc krijgen we alvast wat info over de Franse streek die we zullen bezoeken, de vermaarde gastronomie en het doel van onze trip (de champagne).

In Reims staat vrijblijvend een bezoekje aan de Kathedraal op het programma en is er vrije tijd om wat te winkelen of rond te kuieren. 's Middags verorberen we een viergangenlunch in restaurant 'Baron', de gewezen Salons Deggerman. Nadien bezoeken we twee champagneboeren, inclusief proeverij. In de vooravond check-in in hotel Campanile in Tinquieux, een rustige buitenwijk van Reims, waar we het avondmaal gebruiken. Tijd om nog wat na te praten met aansluitend overnachting in de comfortabele kamers van onze verblijfsaccommodatie.

Na het ontbijtbuffet bezoeken we een champagneproducent. Aansluitend is er wat vrije tijd in centrum Reims, waar we de buikjes opnieuw dik en rond eten in de Salons Deggerman. 's middags bezoek en proeverij bij een champagneboer. Omstreeks 18.00 uur vangen we de terugweg aan en rond de klok van 22.30 zijn we waar we wezen moeten... thuis.

Prijs per persoon in volpension (vanaf middagmaal dag 1 tot en met middagmaal dag 2), complete overnachting met ontbijt, Nederlandstalige begeleiding en degustaties bij de champagneboeren inbegrepen: 195 euro. Wie een singlekamer wil, betaalt een toeslag van 30 euro. De annulatieverzekering draagt 5 euro facultatief.

Schrijf snel in via Katrien.

Er zijn nog tien plaatsen.

