



Hopelijk heb je genoten van de Sportdag! Voor VSPO één van de toppers van het jaar. Niet alleen komen personeelsleden van diverse diensten in een sfeer van gezellige dynamiek met elkaar in contact, ook is de Sportdag een ideale gelegenheid om eens kennis te maken met een minder vertrouwde of zelfs totaal vreemde sporttak. Misschien kon de Sportdag wel iemand over de streep trekken... Sport Overdag met een ruim aanbod is nog altijd gratis voor VSPO-leden (enkel Stadspersoneel).





Foto's: Jan Baes, Pascal Borgonie, Chris Muylle, Nico Pintelon, Vicky Pettens
Een meer uitgebreide selectie vind je op www.vspo.be





za 17/10 Halloween pompoensnijden

Wie wordt Pompoen Kampioen?

Beleef op zaterdag 17 oktober een creatieve middag. Vanaf 14.00 uur start in zaal Sluisvliet, Vingerlingstraat in de Vuurtorenwijk, een wedstrijd voor de mooist versierde pompoen. Elke deelnemer krijgt een pompoen en versiermateriaal van de Vriendenkring. Stap voor stap leer je hoe je de pompoen kan omvormen tot een fraaie creatie. Onze medewerkers staan klaar om een handje toe te steken indien nodig. Iedereen mag zijn oranje werkje zelf naar believen opsmukken. Tijdens de pauze genieten we van een drankje en een koek.

Een jury gaat op zoek naar de meest in het oog springende en origineelste pompoen, die dan wordt beloond met een mooie prijs! Maar omdat deelnemen belangrijker is dan winnen, krijgen alle deelnemers een leuke prijs.

Bovendien kan je achteraf je eigen werkje meenemen naar huis.

Zo heb je meteen een leuke decoratie in huis voor Halloween.

Alle kinderen tot 12 jaar kunnen inschrijven tot donderdag 15 oktober. Doen, want iederéén kan pompoensnijden!

De deelname bedraagt 3 euro voor leden en 8 euro voor niet-leden.

Bij inschrijving naam kind + leeftijd vermelden.



zo 22/11 Tentoonstelling Charlotte Mutsaers Aangespoeld met pen en penseel

VSPO nodigt je graag uit voor een geleid bezoek in de Venetiaanse Gaanderijen.

Het schelpenwinkeltje en hotel Polaris, de dennenbosjes bij de vismijn, Ensor en de Amandine, kerstbomen die jaarlijks de zee begroeten, de magie van het 'Bal du Rat Mort' en de praal van de 'Gilissen der Zee', dit zijn een paar van de vele dingen die Oostende voor Charlotte Mutsaers onweerstaanbaar maken.

Behalve haar schilderijen en grafiek worden curiosa, manuscripten, brieven, foto's en andere documenten bijeengebracht.

Afspraak om 10.00 uur.

Inschrijven kan tot 16 november.

Deze activiteit is gratis voor VSPO-leden.

Niet-leden betalen 5 euro.

Na de tentoonstelling trakteert VSPO alle aanwezigen op een drankje.



wo 16/12 of do 17/12 Bloemschikken

Patricia en Hélène zijn al op zoek naar een origineel bloemstuk voor kerst.

We houden de prijzen bewust laag. Voor 15 euro kun je je eigen kerststukje maken.

Schrijf nu in bij Katrien.

De plaatsen zijn beperkt!

vr 11/12 Ijsschaatsen

Gezelligheid troef op vrijdag 11 december. Dan gaat VSPO ijsschaatsen in hartje Oostende. Zorg dat je erbij bent en hou nu al die datum vrij!



do 12/11 (H)eerlijk Ontbijt

Naar jaarlijkse goeie gewoonte ondersteunt de Vriendenkring de 11.11.11-actie en steekt een handje toe bij de organisatie van het (h)eerlijk ontbijt.

We doen dus graag een warme oproep naar al onze leden: **DOEN!**

CONTACT

Marc Van de Poel, *voorzitter*
dienst Sport, T 059/50.05.29
Fernand Mus, *penningmeester*
ferre.mus@skynet.be,
T 0473/86.21.07

Mieke D'Hondt, *ondervoorzitter*
dienst Boekhouding/Financieel Beheer, toestelnr. 2502
Katrien Deschacht, *secretaris*
dienst Personeel, toestelnr. 2329, vriendenkring@oostende.be
rekeningnummer: 979-6397150-05

www.vspo.be

za 14/11 Flanders Fields

*In Flanders Fields the poppies blow
Between the crosses, row on row...*

Dit najaar gaat onze daguitstap naar de streek van "den Grooten Oorlog".

Na de middag is het verzamelen geblazen aan hotel Melinda waar we om 13.00 uur vertrekken richting Passendale. We brengen er een bezoek aan het **Tyne Cot Cemetery**, een indrukwekkende Britse militaire begraafplaats. We rijden verder naar Ieper.

In 't Zweerd, op de grote markt, genieten we bij een gezellige babbel van koffie en taart. Zo kunnen we er weer tegenaan om ons verder onder te dompelen in de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. In de Lakenhallen van Ieper, in het **In Flanders Fields Museum**, worden we geconfronteerd met de gruwelen van de oorlog. Vooraleer we naar de Menenpoort trekken, komen we nog eens samen in 't Zweerd voor een boterham met ham of kaas. Misschien rest ons nog wat vrije tijd, maar om 19.30 uur stipt spreken we af aan de Menenpoort. Om 20.00 uur zijn we getuige van de **Last Post** en legt VSPO een krans neer. Wellicht danig onder de indruk maar toch een impressionante ervaring rijker, rijden we terug richting Oostende.

Schrijf nu al in bij Katrien.

Je betaalt voor het halvedagprogramma all-in 25 euro; niet-leden betalen 30 euro en kinderen t/m 12 jaar 12 euro.



za 21/11 De Sint komt op bezoek

Sinterklaas en Zwarte Piet verwelkomen de VSPO-kinderen én kleinkinderen (tot 12 jaar) op zaterdag 21 november in zaal Sluisvliet op de Vuurtorenwijk.

Vanaf 14.30 uur brengt Winnie de Clown een fantastische verrassingsshow. In de pauze trakteren we iedereen op lekkers en de kinderen krijgen warme chocolademelk.

Vol spanning kijken we uit naar de Sint.
Wie zoet is, krijgt lekkers...

Inschrijven vóór 16 november bij Katrien.

Naam kind + leeftijd vermelden.

Leden: 3 euro, niet-leden: 8,00 euro (contant te betalen).



Wat die aap mij vroeg

Hallo, vriendje aap, wat zit je me daar nors aan te staren?

Mijn vriend de aap barstte woedend uit:

"Ik zou het nog een beetje geloven, één van mijn voorouders in ons vorig gesprek verwijten dat hij een schandpaal was voor kindjes in Mons. Met wie of wat zal je me nu weer vergelijken, mij of mijn familie?"

Ach, kalmeer je maar, het is maar een legende en zelfs niet historisch onderbouwd. In november gaan we naar Ieper waar 'den grooten oorlog' aan honderdduizenden mensen het leven gekost heeft. Eén van je soortgenoten, een baviaan, Jackie genoemd, is daar zelfs gedecoreerd en tot korporaal benoemd; hij was wel een poot kwijt door een granaatsplinter in 1918 in Passendale. Hij had toen al faam verworven aan het front in Egypte waar hij wacht liep en over zijn gewonde baas waakte. Daarna is zijn baas naar Ieper gestuurd waar Jackie zijn poot verloor, maar er wel een medaille voor kreeg.

"Haha, zie je wel dat wij apen ook iets in onze mars hebben."

Maar het leukste komt nog, een delegatie van ons, met onze voorzitter erbij, komt jullie opnieuw bezoeken in Gambia. Probeer hem dus niet zijn pet af te nemen, zoals je bij mij van plan was.

"Zo zo" zei de harige, "jullie komen terug? Wel, ik zal jullie vriendelijk ontvangen, ik geef jullie elk een banaan en ik pik een frisdrankje van jullie, eerlijk niet?"

Dit is nu niet wat ik onder ruilhandel versta; als je blijft pikken van je bezoekers, stuur ik eens een boeman op je af.

"Een boeman, wat is dat?"

Wel, we hebben ze in veel soorten: 'pietje de dood', 'de lange wapper', 'de stroatenhaaie'. In november vieren we hier ook Halloween (overgewaaid uit Amerika). Dan verkleden de kinderen zich om mensen te laten schrikken. Een mooi gebruik is ook om pompoenen uit te hollen en er vreselijke of vrolijke gezichten uit te snijden. De kindjes van VSPO maken er zelfs een heuse wedstrijd van.

F. Sparrow

